



## Stichting Nijkerk-Schenectady

### Nieuwsbrief voor de

### Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady

#### Van het bestuur

##### De Halve Maen

De Halve Maen heeft het NOS-journaal gehaald, want het is ook een bijzondere gebeurtenis. Deze betrouwbare replica van het VOC-jacht waarmee de Engelse kapitein Henry Hudson in 1609 de Oostkust van Amerika verkende is op 23 mei jl. in een container uit de V.S. aangekomen.

<http://nos.nl/artikel/2031985-replica-schip-henry-hudson-aangekomen-in-nederland.html>



Een hele website met informatie is gevuld over dit schip. Kijk eens op [www.halvemaenhoorn.nl](http://www.halvemaenhoorn.nl)

De Halve Maen maakt al jaren deel uit van de uitwisselingsprogramma's van onze bezoeken in Schenectady en hoort daarom ook bij onze stichting.

Het is bijzonder leuk dat in het jaar dat een expositie over Arendt van Curler start in Museum Oud Nijkerk ook de Halve Maen in Nederland is.

#### Unieke belevenis – Bezoek aan Halve Maen

De stichting organiseert op **zaterdag 5 september a.s.** een bezoek aan de Halve Maen in Hoorn. Dit bezoek komt in plaats van het Potluck dinner dat wij traditiegetrouw organiseren.

Vanuit Nijkerk vertrekt op zaterdagochtend een bus naar Hoorn. In Hoorn bezoeken wij de Halve Maen en bekijken ook het historische Hoorn onder leiding van een gids. Na een gezellige lunch wisselen de groepen.

#### Voorlopig programma

Tijden groep 1 Bezoek Halve Maen 11.00-12.00

Tijden groep 2 stadswandeling van 11.00-12.30

Lunchen van 12.30-13.30

Tijden groep 2 Bezoek Halve Maen van 14.00-15.00

Tijden groep 1 stadswandeling 13.30-15.00

Rond 15.30 uur vertrekt de bus weer naar Nijkerk

De kosten van dit dagprogramma zijn voor vrienden Euro 42,50 p.p. Hierin is begrepen de busreis, het entreebewijs voor de Halve Maen (incl. gids), de stadswandeling (incl. gids) en de lunch met 1 drankje.

**Wees er snel bij, want de bus is op een gegeven moment wel vol. Graag opgeven voor 1 augustus a.s. bij Harm Heimensen ([h.heimensen@kpnplanet.nl](mailto:h.heimensen@kpnplanet.nl))**





## Stichting Nijkerk-Schenectady



### Jeugduitwisseling 2015

Nog even en dan is het zover! De uitwisseling van de jeugd naar Schenectady zal beginnen. Op 17 juli zwaaien wij de groep uit en op 1 augustus zijn ze vol nieuwe indrukken en een heleboel levenservaring weer terug in Nijkerk.

### Expositie Op reis met Arendt van Curler

In Museum Nijkerk is van 21 juli t/m eind december 2015 een expositie te zien over Arendt van Curler. Arendt van Curler was de stichter van Schenectady. De Stichting Nijkerk-Schenectady is betrokken bij de inhoud en de totstandkoming van de tentoonstelling. Van Curler, geboren en opgegroeid in Nijkerk, emigreerde in 1637 naar een plek die nog grotendeels onbekend was. Op een schip van de West-Indische Compagnie zeilde hij naar Nieuw-Nederland, Amerika. Onbekende inwoners, een onbekende natuur en een reis vol gevaren maakte dit tot een spannende onderneming.

Arendt van Curler haalde de andere kant van de oceaan en woonde en werkte er 30 jaar. In die tussentijd is hij nog één keer terug in Nederland en Nijkerk geweest. In Nieuw-Nederland stichtte hij een nederzetting die uiteindelijk uitgroeide tot een grote stad in de staat New York: Schenectady. Nijkerk onderhoudt een levendige stedenband met deze plaats en haar inwoners.

Museum Nijkerk – Venestraat 16 – 3861 BX

Nijkerk - [www.museumnijkerk.nl](http://www.museumnijkerk.nl)

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.30 – 16.30 uur, zaterdag 10.00 – 16.00 uur, groepen op afspraak ook buiten deze tijden van harte welkom.



Arendt van Curler

### Presentatie van hertaling door Jan van de Kuinder

Tegelijk met de opening van de expositie 'Op reis met Arendt van Curler' zal de uitgave van een nieuw boek plaatsvinden: '1640 – Van Nijkerk naar Nieuw-Nederland', een hertaling door Jan van de Kuinder van het oorspronkelijke verhaal: 'Zeventiende-eeuwse ondernemingsgeest in een Veluwsch stadje'. Dit verhaal werd geschreven door Lyte Engelberts en gepubliceerd in 1930 in het 7<sup>e</sup> Kerstboek van Uitgeverij Callenbach. Yolijn van der Krol ontdekte dit in de vergetelheid geraakte verhaal in de collectie Callenbach-boeken van het museum. Vanaf 22 juli te koop, alleen in Museum Nijkerk, voor de aantrekkelijke prijs van € 9,95.

#### VOOR ONZE VRIENDEN

Wilt u aanwezig zijn bij de opening van de expositie op dinsdag 21 juli a.s. om 16.00 uur? Geef u dan even op bij het museum per e-mail naar [info@museumnijkerk.nl](mailto:info@museumnijkerk.nl) en vermeld dan ook met hoeveel personen u komt.

### Exposities over emigratie in Museum Flehite en Museum Spakenburg

Het tijdstip van de expositie over Arendt van Curler is niet toevallig gekozen. Gelijktijdig is in Museum Flehite in Amersfoort een grote expositie te zien over emigratie. 'Thuis in twee werelden: emigratie toen en nu' is te zien van 25 juli t/m 25 oktober. De bezoeker gaat de wereld rond aan de hand van verhalen van zestien emigranten, waaronder Wolfert van Kouwenhoven. Hij reisde in 1625 van Amersfoort naar Amerika en stichtte Nieuw-Amersfoort, zie [www.museumflehite.nl](http://www.museumflehite.nl).

Ook in Museum Spakenburg zal het onderwerp emigratie centraal staan. In de tentoonstelling 'Droom en Daad' is er o.a. aandacht voor de in de 17<sup>e</sup> eeuw naar Amerika geëmigreerde Bunschoter Teunis Eliassen. Daar zorgde hij voor een groot



## *Stichting Nijkerk-Schenectady*



nageslacht, Elvis Presley is één van zijn nakomelingen. De expositie is te zien tot eind 2015, zie [www.museumspakenburg.nl](http://www.museumspakenburg.nl).

### **Agenda 2015**

17 Juli- Start Uitwisseling Jeugd Nijkerk naar Schenectady  
21 juli 16.00 uur – Opening Expositie Arendt van Curler  
5 september Bezoek aan Halve Maen in Hoorn

### **Colofon**

Wij nodigen u uit om opmerkingen, aanvullingen, vragen, relevante artikelen en/of nieuws naar ons te sturen op e-mail adres [edith.terschegget@mos-net.nl](mailto:edith.terschegget@mos-net.nl). Internet: [www.nijkerk-schenectady.nl](http://www.nijkerk-schenectady.nl)



© SNS 2-2015